



Ab Hofstee en Martin Brozius in 'Hamelen'.

Hamelen, door een waas van tranen



Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

6 dvd's, 17 afleveringen.

€ 39,99



Door WILFRED TAKKEN

Wat was het eng, toen de snode prins Guurt van Grasp zichzelf bevrijdde door zich in Aernout Koffij te veranderen. En wat adembenemend dat het kasteel van Bambergen door toverpapegaai Lorre Lei ineenkromp tot een prachtig poppenhuis. En wat een feest toen Hildebrandt Brom in de Poedelpoel het moerasmonster Tromp versloeg.

Zoals de kinderen van de jaren nul opgroeiden met Harry Potter, zo groeiden de kinderen van de jaren zeventig op met 'Hamelen'; een fantasyserie die op tv was van 1972 tot 1976, voor een jong kind oneindig lang.

Uitgangspunt is het sprookje *De rattenvanger van Hamelen*: een gedupeerde ongediertebestrijder lokt met fluitspel de kinderen van de stad Hamelen weg, samen met wat volwassenen. We volgen ze vijfenveertig afleveringen lang op hun tocht door een sprookjeswereld aan de binnenkant van de bergen. Ze reizen rond op het vliegende vloerkleed Kamerbreed of in een reuzenpompoe, en strijden met heksen, trollen en ander tovertuig. Zeer des Potters is het mengen van fantasy met humor, wat bijvoorbeeld Tolkien ontbeert. In het verzinnen van bizarre tovernamen steekt schrijver Harrie Geelen J.K. Rowling naar de kroon: Lidwientje Walg, dwerg Gruizel Gruis, prinses Machteld de Morsige, Wolvin Geurtje, heks Eefje Eenoog, waternix Assia van Karnagel, reus Looie Det van Kalkedot, Geerte de theetrol, woelreus Gark, en de verliefde koning Zwankezwaaan van Wamp.

Hoewel miljoenen mensen keken en de waardering hemelhoog was, werden de gebruikte ampexbanden achteloos gewist. Van de vijfenveertig afleveringen zijn alleen de laatste zes bewaard gebleven, seizoen 5. Die waren al op dvd verkrijgbaar. In deze nieuwe box zijn daar maar liefs elf afleveringen aan toegevoegd: bijna het hele seizoen 4. Verder veel extra's: onder meer een dvd met de musicalversie uit 2003 en een cd met liedjes van Joop Stokkermans, die niet eerder werden uitgebracht, en deels zelfs nieuw zijn opgenomen.

Maar het gaat om de nog niet eerder uitgebrachte afleveringen. Hoofdrolspeler Rob de Nijs en schrijver Harrie Geelen hadden ze destijds thuis zelf opgenomen met vroege videorecorders, waarschijnlijk de eerste Betamax. Kopieën van hun banden zijn op dvd overgezet, waardoor er een mooi patina overheen ligt: impressionistische beelden met verzadigde kleuren, doorkruist met stoorstrepen en met een groene waas in de hoeken.

Door die beeldkwaliteit is de box vooral geschikt voor de echte fans, die toch al door een waas van tranen kijken. Enig doorleefd jeugdsentiment is ook wel nodig om het statische en trage van de vertelling te verdragen. Geregeld wordt de handeling opgehouden omdat de Hamelaars naar elkaar op zoek zijn en, als ze elkaar gevonden hebben, omslachtig aan elkaar te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Noem het slow television.

Nieuw verschenen

Divorce, seizoen 1

Komische serie, van de makers van *Gooische Vrouwen*, waarin Jeroen Spitzenberger, Dirk Zeelenberg en Waldemar Torenstra relatieproblemen hebben.

't Schaep in Mokum

Derde seizoen van cultvariant op klassieke Jordaanserie is weer beter dan de vorige.