



## DE BOVENSTE BESTE BEGANE GROND

### Tekst

Harrie Geelen

### Muziek

Joop Stokkermans

### Uitgevoerd door

Rob de Nijs, Loeki Knol, Ab Hofstee, Martin Brozius, John Lanting, Koor

### Aflevering

22 Een toezind oog...

Barend 't Is prettig, wanneer een pompoen je brengt

Bertram Als je vliegend tapijt door de wolken zwenkt

Ogterop 't Is stukken goedkoper dan menigeen denkt  
Ik zélf ben van vliegen weg

Lidwientje Zo'n grote lap zee is een toer per boot

Kind Maar ik krijg aan vliegen een broertje dood

Aernout Je schiet vlugger op dan je vroeger opschoot

Hildebrandt Maar wat nu te doen bij pech?

Aernout Tsjja

Allen Niets is zo veilig en niets zo gezond  
Als de bovenste beste begane grond!

Hildebrandt Ik zou er best tien stappen bij willen doen  
Met een sappige kluit boerenklei aan m'n schoen

Aernout Oh, ik zie in je ogen blinkt nu al een traan  
Als je denkt aan die tijd van het vallen en staan  
Of wanneer ik bij jou in herinnering roep  
De vijg op de weg en de hoop op de stoep

Allen Niets is zo veilig en niets zo gezond  
Als de bovenste beste begane grond!  
Waar je toekomst ligt en je wiegie stónd

Lalalalalala  
Lalalalalala  
Lalalalalala - la

Hildebrandt      Het leven is vallen en opstaan  
 En als je dat weet: O.K.!  
 Maar als het zo ver van de grond is  
 Dan valt het wat minder mee!

Allen                Niets is zo veilig en niets zo gezond  
 Als de bovenste beste begane grond!

Hildebrandt      Een mens heeft geen vleugels  
 Ook niet voor de sier

Aernout            Een mens kan niet vliegen  
 Dus wat doet ie hier?

Ogterop            De voet zoekt naar steun  
 Op de tast, op 't gevoel!  
 En de billenpartij  
 Is bestemd voor de stoel!

                         Ook liggen wij nu en dan gaarne - languit!  
 Heerlijk wanneer men op vastigheid stuit!

Allen                Niets is zo veilig en niets zo gezond  
 Als de bovenste beste begane grond!  
 Waar je toekomst ligt en je wiegie stond

                         Lalalalalala  
 Lalalalalala  
 Lalalalalala - la

Hildebrandt      Het leven is hollen en stilstaan - o zo  
 Vliegen wordt nergens genoemd

Aernout            Nou ja, 't is leuk om het een keer te proberen  
 Je sterft natuurlijk beroemd!

Bertram            Het wiel was een aardige vinding

Lidwientje        Hoewel het bij tijden wel brak

Hildebrandt      De slee en de schaats, niets op tegen

Aernout en  
 Hildebrandt      Al bestaat een wak  
 Nee!

Allen                Niets is zo veilig en niets zo gezond  
 Als de bovenste beste begane grond!  
 Waar je toekomst ligt en je wiegie stond

                         Lalalalalala  
 Lalalalalala  
 Lalalalalala - la

Niets is zo veilig en niets zo gezond  
Als de bovenste beste begane grond!  
Waar je toekomst ligt en je wiegie stond

Lalalalalala  
Lalalalalala  
Lalalalalala - la