



DRAAIMOLENVERZEN

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Marlies van Alcmaer

Alternatieve titels

Het lied van faun Ezelsbeen
De hertogin op de draaimolen

Aflevering

37 De gaten van War

Draaiwerk (Draaimolenvers I)

Ik zag narcissen in het gras
En zwanen op een witte plas
Ik schaamde mij zo schoon het was

Ook kwam ik bij een putje diep
Waar in ik bange vragen riep
Waarna ik huilend verder liep

Hoe vaak ben ik die weg gegaan
Van nimmer moe naar hier vandaan
Met m'n kalfsleren schoentjes aan

Klap, klap 'ns mee
Kabouters ziet mij aan
Een nieuw geluid klinkt hier

Carrousel (Draaimolenvers II)

En op het middernacht'lijk uur
Zag ik het bleke elfenvuur
En spoedde mij daarheen

Hebt gij faun Ezelsbeen gezien?
Vroeg ik de elfen alle tien
Maar negen zeiden: nee!

Ben ik, zo sprak ik, niet uw vriend?
Heb ik niet beter woord verdiend?
Kent gij mij soms niet goed?

Zeg mij waarheen is Ezelsbeen
De oude elf pa Pinketeen

Trad mij vroom tegemoet

Het lied wordt abrupt afgebroken als de draaimolen stopt. Koningin Madelein II vult de tekst nog aan:

En als ik in de bergen ben
En 't ochtenrood aanschouw
Dat achter vale heuvel'n doemt
En wijkt naar bleker blauw

Roep ik over de dalen heen
Waar nog de nevel zweeft
Waarheen zijt gij faun Ezelsbeen?
En geen die antwoord geeft