



HAMELEN, VIJF MIJL

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Ivo Brautigam

Alternatieve titel

Ik ben de prins uit het sprookje

Aflevering

26 Het teken van Niff

M'n stiefvader schold me altijd uit:

Ik wou niet deugen

Ik was dom en slecht en lui

Maar ik heb een fabelachtig goed geheugen

Ik kan dingen doen tegen heug en meug en

Huil ik dikke tranen

Moet ik ergens staan in

De buurt van een dikke ui

En kijk nou loop ik hier in m'n domme dooie eentje

En geen bord, geen naam, geen pijl

Uit iedere hoek kan een nimf op me springen

Dus denk ik nu alleen maar aan de leuke dingen

Bijvoorbeeld - als ik door ga -

Da'k er zo maar voor sta:

Een bord: Hamelen, vijf mijl ...

Is u soms een zieke kabouter?

Roept er soms een heks om hulp?

Kan ik soms een dwerg van dienst zijn?

'k Wil gerust een tijd z'n vriend zijn

Kom maar uit de kleine schulp:

Barend slaat de reus tot pulp

Ik ben de prins, ik ben een prins uit het sprookje

Ik kan knokken als het moet

Ik dop alle bonen van schone prinsessen

Ik wil alle dorst van een meerman wel lessen

Ik heb heel geen hinder

Van een meerman meer of minder
Ik ben 'vinnig' en vecht verwoed

Is u soms een fee in penarie?
Bent u soms een nimf in nood?
Wordt met u een loop genomen?
Ik ben de laatste hoop voor gnomen
Spoken geef nog niet de geest
Wees voor Barend niet bevreesd:

Ik ben de prins, ik ben de prins uit het sprookje
En bij lange na geen dweil
Uit iedere hoek kan een nimf op me springen
Dus denk ik nu alleen maar aan de leuke dingen
Bijvoorbeeld als ik door ga
Da'k er zo maar voor sta:
Een bord: Hamelen, vijf mijl

Uit iedere hoek kan een nimf op me springen
Dus denk ik nu alleen maar aan de leuke dingen
Bijvoorbeeld als ik door ga
Da'k er zo maar voor sta:
Een bord: Hamelen, vijf mijl