



HET BLOED BONST IN MIJN SLAPEN

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Will van Selst, Ab Hofstee, Martin Brozius

Aflevering

13 Het gestolen land

Tor
Het bloed bonst in mijn slapen
M'n hart klopt in mijn keel
Mijn knieën knikken als ik denk
Dat ik uw haren streel

Zo bitter zijn mijn pijnen
Bij iedere koele blik
Ondanks de medicijnen
Die ik daartegen slik

Hildebrandt en Aernout Oewa oewawawa
Wawawawa

Tor
En is er dan geen dokter
Die mij van u geneest
Het kuiltje in uw wangen
Dat kwelt mij nog het meest

Niets kan mijn druk verhogen
Als 't kuiltje in uw kin
Of 't vlekje bij uw ogen
Die ik zo teer bemin

Hildebrandt en Aernout Oewa oewawawa
Wawawawa

Tor
En is er dan geen dokter
Die mij van u geneest
Gij die mij innig liefhebt
En mijn gedichten leest

Moet ik tot morgen lijden
Die nu al niet meer kan

Mijn lief, kom aan mijn zijde
Heb meelij met uw man

Hildebrandt en Aernout Oewa oewawawa
Wawawawa