



HOE DE HONGER KNAAGT

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Andrea Domburg, Rob de Nijs

Alternatieve titels

Als de honger knaagt

Lied voor Gark

Aflevering

39 De Steen der Dommen

Er is een pijn die liefde heet
Een huivering van het hart
Hij maakt dat je je naam vergeet
En daad en droom verwart
En dat je in je dromen praat
Als was je zat van wijn
En 't wachten op wat komen gaat
Moet hard en bitter zijn

Maar ik zeg je dat alle pijn verdwijnt en dat alle verdriet vervaagt
Wanneer je even hebt gevoeld hoe de honger knaagt

Zo doet het pijn alleen te zijn
– zegt men – en zonder doel
Verlaten land geeft menigeen
Een troosteloos gevoel
Het schijnt een hard gelag te zijn
Wanneer men iemand mist
Maar er is een onverwachte pijn
Die alle pijnen wist:

Want ik zeg je dat alle pijn verdwijnt en dat alle verdriet vervaagt
Wanneer je even hebt gevoeld hoe de honger knaagt

Als honger in je darmen knort
Ik heb een antwoord hier:
Hier staan een bord vol eten
En een beker schuimend bier
En wat je ook maar wensen mag

Aan vlees en zoete wijn
Ik wacht tot jij het halen komt
En zonder pijn zult zijn

Want ik zeg je dat elke pijn verdwijnt en elk verdriet vervaagt
Wanneer je eenmaal hebt gevoeld hoe de honger knaagt

Want ik zeg je dat elke pijn verdwijnt en elk verdriet vervaagt
Wanneer je eenmaal hebt gevoeld hoe de honger knaagt