



## **IK BEN EEN EDELMAN**

### **Tekst**

Harrie Geelen

### **Muziek**

Joop Stokkermans

### **Uitgevoerd door**

John Lanting

### **Aflevering**

29 Het Heen en het Weer

Ik ben een edelman  
Dit is mijn voet  
Dit is mijn dansbeen  
'k hef het als het moet  
Gij zijt mijn evenbeeld  
Even mooi als ik  
Zal ik uwen haren doen  
Met een roze strik

Niet losjes genoeg  
Het wil niet blij klinken

Eva lief, Eva lief  
Poeder nu uw pruik  
'k Schrijf uwe zoete naam  
Almaar op mijn buik

Ik hoor u wel  
Dwaallicht Lampioen

Zie hoe de vijver blinkt  
In de nieuwe maan  
Zullen wij hinkelend  
Derwaarts gaan