



IK BEN EEN HEEL KLEIN BEETJE MOE

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Rob de Nijs, Loeki Knol, Ab Hofstee, Martin Brozius, Will van Selst, Margreet Heemskerk, Koor

Aflevering

40 De zoon van Zwankezwaan

Bertram

Wanneer ik vroeger met een kar mee reed
Waarop mijn vader naar de markt toging
Omdat hij daar zijn goede lakens sleet
Aan mooie dames duur gekleed
Had ik een hele dag voor mij alleen
Dat ik kon spelen op de markt en in
De kleine steegjes om het marktplein heen
Waarvan ik niet de naam meer weet

En als het avond was dan zat ik daar
Dichtbij mijn vader op de bok en hij
Zei: ga maar fijn met mij naar moeder toe
Ik zei: ik ga graag mee op reis, pa
Ik mis deze dag voor geen prijs, pa
Maar ik ben een beetje verreisd, pa
Ik ben een heel klein beetje moe
Ik ben een heel klein beetje moe

Lidwientje

Er waren dagen dat ik jarig was
En heel de keuken thuis vol slingers hing
Mijn vader deed of hij 't vergeten was
En zonder groet de deur uitging
Al mijn vriendinnen had ik om mij heen
Mijn eigen vader was de eregast
Er kwam een speelman met een houten been
En in de middag poppenkast

En als het avond was dan zat ik daar
Dichtbij mijn vader en hij keek en hij
Zei: ga maar fijn naar bed naar boven toe
Ik zei: 't was een enig feest, pa
Ik zei: ik hou van jou 't meest, pa

