



## **INPAKKEN EN WEGWEZEN**

### **Tekst**

Harrie Geelen

### **Muziek**

Joop Stokkermans

### **Uitgevoerd door**

Rob de Nijs, Loeki Knol, Martin Brozius, Ab Hofstee, Will van Selst, Margreet Heemskerk, Jan Hundling, Koor

### **Aflevering**

41 De Gast van Wamp

Lidwientje	De lucht heeft haar zilverig nachtkleed aangedaan Zou je niet liever slapen gaan? Dan zitten op een vliegend kleed En vliegen op wie weet wat aan
Lidwientje en kinderen	Wie weet, morgenvroeg zou het beter kunnen gaan Wie weet hoe dan je kansen staan Of is het even lang als breed We vliegen bij volle maan
Meisje	Ik heb mijn boeltje op m'n schoot Een doosje kralen van blauw glas Drie kanten kraagjes en een tas Waarin een kamerjas
Allen	Inpakken en wegwezen Inpakken en wegwezen
Nifterik	De bomen op het malieveld Die staan als beelden bij mekaar De maan maakt lange schimmen Kijk! De lange schaduw van gevaar Nou is het heel kwaad vissen In de kreek waar Sor de sater speelt Ik wil je wel vertellen Als je je vannacht verveelt
Bertram	Wanneer ik iets vergeten ben Dan stuur dat als dat kan me na Ik kan niet langer wachten En al weet ik niet waarheen ik ga Al loert er achter elke struik

	Een ongelooflijk sprookjesdier Je houdt me nu ik Hamelen ruik Met geen honderd paarden hier
Allen	Inpakken en wegwezen Inpakken en wegwezen
Lidwientje	Laar, Laar heeft nu al haar lichten uitgedaan Ging je er liever niet vandaan Verdwalen we opnieuw Of gaan we langzaam op Hamelen aan?
Hildebrandt	Heel even dacht ik, dat ik hier Een beetje erg gelukkig was Maar 'k heb mijn boeltje op mijn schoot Geluk komt later pas
Allen	Inpakken en wegwezen Inpakken en wegwezen
Madelein	Ik weet nog hoe het met mij was De dag dat jij mijn brui'gom werd Ik had heel slecht geslapen Want daar was die kwestie met die erwt Je klopte aan mijn kamerdeur En riep: lief reik mij fier de hand De hand waar ik nu recht op heb Want draken zijn aan kant
Tor	Ik klopte weer tot driemaal toe En smeekte: lieveling kom mee Ik kan vandaag niet zonder u Maar jij bleef binnen en riep: nee Lakeien kuchten op de koets Tien gasten lachten in de gang Ik riep: ik schenk u niets dan goeds
Madelein	Ik kwam maar niet, want ik was bang Maar moeder zei:
Allen	Inpakken
Madeleien	En wegwezen
Allen	Inpakken en wegwezen
Lidwientje	De lucht heeft haar zilverig nachtkleed aangedaan Zou je niet liever slapen gaan? Dan zitten op een vliegend kleed En vliegen op wie weet wat aan
Kinderen	Wie weet ...
Kind	Ik heb weer mijn oude nachtpon aangedaan

Lidwientje                      Wie weet hoe nu de kansen staan

Lidwientje en kinderen      Verdwalen we opnieuw  
Of gaan we langzaam op Hamelen aan?

Allen                                Inpakken en wegwezen

Bertram                            Hamelen

Allen                                Inpakken en wegwezen

Bertram                            Hamelen