



LIEFJE, LIEFJE, LACH

Tekst

Harrie Geelen

Muziek

Joop Stokkermans

Uitgevoerd door

Rob de Nijs, Loeki Knol, Ab Hofstee, Martin Brozius, John Lanting, Allard van der Scheer, Koor

Alternatieve titel

Heen en weer

Aflevering

30 Joringel van Jor

Bertram	Liefje, liefje, liefje, lach Er is een tijd van heen En een tijd van weer En misschien een tijd van nog een keer
Aernout	Maar de tijd doet wat ie wil
Hildebrandt	Intussen staat de tijd niet stil
Allen	Liefje, liefje, liefje, lach
Bertram	Zeg je vrienden dag, dag, dag
Allen	Liefje, liefje, liefje, lach Er is een tijd van heen En een tijd van weer
Lidwientje	En wat voorbij is komt niet meer
Bertram	Steeds weer doet het afscheid zeer Zet ze op een rijtje neer Zeg je vrienden dag, dag, dag Liefje, liefje, liefje, lach
Lidwientje	Ik weet een groene tuin met een appelboom En een oude groene schuur En een gouden kamperfoelie klimt In de zomer langs de muur Het is jaren terug dat ik er was Maar ik hoor de muggen en ik ruik het gras

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer
En misschien een tijd van nog een keer

Bertram En als je nog wat dromen wil

Allen Intussen staat de tijd niet stil
Liefje, liefje, liefje, lach
Zeg je vrienden dag, dag, dag

Schiermonnik Er is een tijd van heen
En een tijd van weer
Dat zijn de wetten van het veer
En misschien een tijd voor nog een keer
Maar wat voorbij is komt niet meer

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Zeg je vrienden dag, dag, dag

Aernout Ik weet een oude stoep op een groene gracht
Waar je fijn zit in de zon
En daar schudde een meisje de bedden uit
In de zomer op het balkon
Het is jaren terug
Ik zie het toch
Als ik denk aan die bedden
Dan nies ik nog

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer
En misschien nog tijd voor nog een keer

Ogterop Ook al doet het afscheid zeer

Allen De tijd de tijd die wacht niet meer
Liefje, liefje, liefje, lach
Zeg je vrienden dag, dag, dag

Ogterop Ik weet een vrouw in het land van Krijt
Zij weeft een wollen kleed
Een vrouw die zeer mooi eenhoorn rijdt
En al mijn wensen weet
't Is maanden terug dat ik haar zag
Ik denk aan haar nog elke dag

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Kinderen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Hildebrandt Ik weet een klein wijnhuis achteraf
Op de vloer ligt fijn wit zand
Oh, al die rondjes die ik daar ooit gaf
En die ik terugkrijg naderhand
Ik heb er vaak
Mijn tijd vermorst
Het gaat niet over
Ik heb nog dorst

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Bertram Hamelen

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Bertram Hamelen

Allen Liefje, liefje, liefje, lach
Er is een tijd van heen
En een tijd van weer

Dai da dai do do dai da dai