



## **PAK ME DAN**

### **Tekst**

Harrie Geelen

### **Muziek**

Joop Stokkermans

### **Uitgevoerd door**

Martin Brozius

### **Aflevering**

43 Het IJspaleis

Ik ben poortwachter Aernout Koffij  
Hoed op m'n hoofd en niemand ziet mij  
En geen haar op m'n hoofd dat jij krenken kan!  
Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan

Hier sluipt uilskuiken Aernout Koffij  
Ik lag dom in de wieg en ik leerde niet bij  
Maar een knappe die mij hier betrappen kan!  
Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan

Ik ben geboren met twee grote oren  
En in m'n gezicht een bemoeizieke neus  
Een sleutelgat is om door te horen  
En muren zijn meestal poreus

Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak me dan  
Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak me dan

Pak me dan, pak me dan  
Jij bent de blindeman  
Knappe man als jij me vinden kan!

Ik ben de lelijke Aernout Koffij  
Niet mooi van voren, een ramp van opzij  
Maar daar zie je, daar zie je nou niks meer van  
Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan

Hier loopt bangebroek Aernout Koffij  
Ten eerste geen held en een lafaard daarbij  
Maar je pakt me maar als je me pakken kan!  
Pak me dan, pak me dan, pak, pak, pak me dan

Ik ben geboren met veel wind van voren  
En lucht ben ik vaak in m'n leven geweest  
Maar nooit kon 't idee me zo bekoren  
Vandaag bevalt me dit het meest!

Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak me dan  
Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak me dan

Pak me dan, pak me dan  
Jij bent de blindeman  
Knappe man  
Als jij me vinden kan

Pak me dan, pak me dan  
Jij bent de blindeman  
Knappe man  
Als jij me vinden kan

Pak me dan, pak me dan  
Jij bent de blindeman  
Knappe man  
Als jij me vinden kan